

Fanø



JA, FOR FANØ

TORDAG 15. JUNI

Velkommen til Fanø - en perle ved Vesterhavet
med brede sandstrande, hyggelige byer og fine
naturoplevelser

TEKNISK ARRANGØR: SKAVE TURISTFART
TILMELDING TIL LÆSERKLUBBEN

Program

Velkommen til Fanø - En perle ved Vesterhavet med brede sandstrande, hyggelige byer og skønne naturoplevelser. Mange har sikkert set tv-programmet "Ja for Fanø" og på Realen giver en frivillig indblik i hvordan det er at blive fulgt af et kamerahold.

Vi kører fra Skive og Herning mellem klokken 06.50-07.50 sydpå mod Esbjerg. Vi holder en kaffepause med et smurt rundstykke inden vi skal med færgen til Fanø. Overfarten varer blot 12 minutter, men mere kræves der ikke for at få indtryk af, at Fanø er et helt specielt sted. Øen er en 56 kvadratkilometer stor, langstrakt sandø i Vadehavet, og har igennem historien været præget af søfart, men i dag ernærer øens beboer sig hovedsageligt af turisme. Set ud fra øens størrelse, har Fanø for alvor etableret sig som et lille kulturcentrum, med et stort hjerterum og forkærlighed for det lidt skæve.

Søfartshistorier, Fanødragter og god mad på Kellers Badehotel

Velkommet til Nordby, øens største by, kører vi den korte tur til Fanø Skibsfart- og dragtmuseum. I museet finder man en unik samling af skibsmalerier og skibsmodeller af skibe der var hjemhørende på Fanø. Udstillingen sætter fokus på sømandens liv og giver os et indtryk af livet ombord, i havnen og det farlige liv som sømand. På 1. sal kan de smukke Fanødragter opleves - helt fra ormegraverkonen til brudens festdragt. Alle dragter har været båret af lokale piger og kvinder fra omkring 1700-tallet frem til 1960erne. Efter dette spændende besøg, er det blevet tid til frokost på Kellers Badehotel og Spisehus. Her skal vi nyde langtidsstegt kalvebryst med kartofler, sauce og grønt i spisehusets stemningsfyldte lokaler.

JA, for Fanø

Med fyldte maver, går turen videre til kulturhuset Realen og Madsens Galleri, som er blevet landskendt i tv-serien "Ja, for Fanø". Her får vi en rundvisning med foredrag, hvor én af de frivillige fortæller om livet på Realen, hverdagen med kunsterne og hvordan det er at være en del af en tv-serie, imens vi nyder et godt glas vin. Efter rundvisningen besøger vi også Johnny Madsens galleri, som ligger i forbindelse med Realen. Her får vi et indblik i den farverige kunstner og musikers maleriske univers.

Farverige drager og Danmarks smukkeste landsby

På Rindby strand skal vi opleve den verdenskendte Dragefestival. Hvert år i juni, besøger mere end 5000 drager og deres fører den flyvende fest på Fanø og maler himlen i alle jordens farver. Vi kører bussen helt ned på den brede strand og oplever festivalen på tætteste hold, imens vi nyder vores medbragte kaffe og kage.

Efter denne fantastiske oplevelse, går turen videre til idylliske Sønderho. Byen er øens sydligste, og er tidligere blevet kåret til Danmarks smukkeste landsby. Det forstår man virkelig godt, når man slentrer rundt i denne lille skønne by med velbevarede og fredede gamle, stråttækte skipperhuse. Vi får her en rundvisning med rejselederen, der tager os forbi de mest seværdige steder i byen. Sidst på eftermiddagen forlader vi herlige Fanø, efter en begivenhedsrig dag, fyldt af farverige indtryk.

Forventet hjemkomst kl. 18.50-19.50

Prisen for denne dagstur er kr. 995,- for avisens abonnenter. Ikke-abonnenter er velkommen for 1045 kroner.

- Prisen inkluderer:
- Buskørsel
- Erfaren Rejseleder
- Morgenkaffe og rundstykker
- Entre til Fanø Skibsfarts- og dragtmuseum
- Frokost på Kellers Badehotel og Spisehus
- Rundvisning på Realen + 1 glas vin
- Besøg i Madsens Galleri
- Eftermiddagskaffe og kage
- Dragefestivalen på stranden
- Byrundtur i Sønderho

Bestemt sæde i bussen kan reserveres for kr. 50,-

Tilmelding til Læserklubben på mail@laeserklubben.dk
eller på tlf. 96263757/87228469